

Langethoom

18 t/m 25 augustus 2017



Vrijdag, 18-08-2017.

Om 13.00 uur reden wij (Caroline en Carry) bij Tendens weg en een klein half uurtje waren we al op plaats van bestemming en al snel was Wilma er ook. We waren vroeg, dus hadden we mooi de gelegenheid om de soep voor vanavond klaar te maken en om de bedden op te maken. Om 16.00 uur kwam de eerste deelnemer aan en al snel ook de anderen.



Na een lekker kopje koffie of thee nog wat kennis maken met elkaar en toen konden we aan tafel schuiven voor de heerlijk ruikende groentesoep met een broodje erbij. Na het opruimen van de tafel kropen drie dames: Joke, Rikie en Lenie op een plekje dicht bij elkaar om te gaan zitten kleuren. Alie maakte haar 3D kaarten. De beide heren Toon en Hans gingen naar buiten om een sigaretje te roken.

Van de lange reis was men toch wel moe geworden en tegen 21.30 uur zocht iedereen z'n kamer op.

Zaterdag, 19-08-2017.

Al vroeg werd er op mijn kamerdeur gebonsd en ben ik maar opgestaan en koffie en thee gezet voor de liefhebbers.

Tafeldekken was ook wel een leuk idee en dan kon Wilma er een paar gaan douchen.

Na het ontbijt zijn we de bus ingestapt en hebben we een kleine sightseeing gehad en dan naar Uden gereden om wat ansichtkaarten te kopen en te versturen.



Inmiddels kregen we zin in een terrasje, maar zijn toch binnen gaan zitten omdat het wat regende, waar we koffie en thee hebben gedronken met wat lekkers erbij.

Buiten was het droog geworden en konden we verder gaan shoppen, Lenie kocht een fles wijn met een beestje, Caroline kocht slippers, Alie nieuwe plaatjes om verder met haar kaarten te kunnen en dan was iedereen weer tevreden.

Thuis hebben de meesten hun lijst te voorschijn gehaald en zijn we kaarten gaan schrijven. Caroline heeft nog even wat boodschappen gehaald.

Wilma had een kool uit de tuin gehaald voor vanavond, want dan eten we koolstamp met spekjes en een stukje worst, daarna een lekker toetje na, waarvan we gesmuld hebben.



Na de afwas wilde iedereen naar "Ik hou van Holland " kijken op tv.



Toon ging op zijn kamer naar zijn programma's kijken.
Na afloop van "Ik hou van Holland" ging de eerste naar bed en al gauw volgden de anderen ook.

Zondag, 20-08-2017.

Na het ontbijt gingen de dames weer zitten kleuren.



Rond 11.30 uur namen we nog een heerlijk kopje soep en een boterham uit 't vuistje en dan de bus weer in, die ons naar het Brabantse Berlicum bracht, bij de "kamelenmelkerij".

13.30 uur stapten we uit de bus en mochten we alvast bij de kamelen gaan kijken, die in de wei liepen. Jeetje wat een hoop kamelen lopen er rond en ook van de leuke kleintjes erbij. (het zijn eigenlijk dromedarissen, want ze hebben maar 1 bult)





Om 14.00 uur werden we binnen geroepen in een grote zaal en daar kregen we koffie en thee, met een plakje cake erbij.



Hier werd ons veel uitgelegd over de kamelen en hoe de familie er aan is begonnen. Totaal hebben ze ongeveer 100 kamelen.

Na de uitleg mochten we in de stallen gaan kijken en ook in de wei, maar dat werd wat moeilijker met de rolstoelen en rollators, dus bleven we maar vaste grond onder de voeten houden.



Inmiddels mochten Caroline en Carry voor iedereen van de groep een pannenkoek bakken, (met kamelenmelk).



We aten ze met stroop of suiker. Het smaakte verrukkelijk. Dan nog naar het winkeltje om wat cadeautjes in te slaan zoals b.v. bonbons, zeep, likeur enz. alles met kamelenmelk verwerkt. Hierna de bus weer in en naar huis toe.

Tegen 17.30 uur weer de bus in maar nu naar het restaurant voor het diner.



Menu:
varkenshaasje,
schnitzel, of een
hamburger met
patatjes of
gebakken
aardappeltjes en
wat salade als
toetje een heerlijk
ijsje.



Thuis angekommen was iedereen zo moe dat men al vlot het bed indook.

Maandag, 21-08-2017.



Hoera

Wilma is vandaag jarig.

Na het feliciteren van Wilma schoof iedereen aan de tafel voor het ontbijt.

Caroline meldde helaas dat ze het niet volhield met haar handen en er iemand anders voor haar werd gezocht.

Binnen zeer korte tijd werd er door Miranda (van kantoor) gebeld dat Jac haar vanavond komt aflossen.

Intussen dat Wilma even weg was hebben we slingers en ballonnen opgehangen en hebben Caroline en Carry samen een aardbeienkwarktaart gebakken.



's Middags hebben we met de groep nog een gezellig terrasje gepakt om Caroline niet zomaar weg te laten gaan.





Tegen vijven kwam Jac het terrein oprijden, heeft de auto uitgepakt en Caroline haar spullen in zijn auto weer ingepakt.



Na de kennismaking met iedereen zijn we aan tafel gegaan en hebben gesmuld van de macaroni met saus en salade.

's Avonds gingen de dames weer verder met hun kleurwerk, maar bij de koffie kwam de aardbeientaart toch te voorschijn.



Daarna het bekende borreltje met chips.

Trouwens, de dames hebben liever hun advocaatje met slagroom.



Dinsdag, 22-08-2017.

Aan het ontbijt kwam de vraag: "Wat gaan we vandaag doen?"

Jac vroeg toen natuurlijk: "waar zijn jullie allemaal al geweest en wat zouden jullie graag willen gaan doen?"

De dames wilden graag winkelen en souvenirs kopen, de heren natuurlijk wat minder, maar de dames zijn in de meerderheid, dus we winnen.

Dit keer reden we eens helemaal naar het buitenland naar de plaats Kleve (Duitsland).

De bus in en naar Kleve en het was nog mooi weer ook.



Oei, Jac is wel chauffeur, zou dat wel goed gaan?

In Kleve heeft hij de bus geparkeerd en opgeschreven waar hij stond, dus die kan hij niet meer kwijt raken.

Moest de bus nog wel een keer verzetten, maar daar waren we allemaal bij.

We zijn heel rustig de winkelstraat naar beneden gelopen en keken toen eens achterom, dat was een steile weg omhoog. oef, oef, oef.





Halverwege de straat
eerst maar een terrasje
pakken en een stukje
verderop nog eens een
broodje "Bratwurst" of
een patatje.





Na een beste wandeling zijn we beneden aan de winkelstraat gekomen, maar het werd ook tijd om weer naar huis terug te gaan. Jac en Carry zijn de hele berg weer opgeklimmen en de bus op gehaald en zo konden we beneden gelukkig instappen. Onderweg nog even een paar boodschapjes gedaan voor het avondeten.
Menu: nasi, bami met gebakken ei saté en kroepoek.

Woensdag, 23-08-2017.

Na het ontbijt konden we wat voor ons zelf gaan doen, maar tegen 11.45 uur werd vriendelijk doch dringend verzocht om de schoenen aan te trekken en te gaan plassen.

We gaan vandaag een eindje varen op de Maas en op het Leukermeer.



Precies op tijd vertrok de boot en het was een mooie omgeving, zeker op het meer met prachtige boten.



Na twee uurtjes varen kwamen we alweer bij het begin punt aan en mochten we van de boot af en na nog wat drinken stapten we in de bus naar huis.

Thuis konden we allemaal rustig gaan zitten en bijkomen, want het was toch wel vermoeiend.

Wilma heeft haar heerlijke soepje afgemaakt en Jac is patat gaan halen met een frikadel, kroket of kipnugget.

Na het eten is Jac met Lenie en Hans een stukje gaan wandelen.

Intussen was de koffie en thee ook weer klaar.

Donderdag, 24-08-2017.

Vanmorgen na het ontbijt is besloten om naar de dierentuin te gaan in Overloon, dus toch nog een lunchpakket meenemen.

Alie had het al aangegeven dat ze liever niet mee gaat en Joke twijfelde nog even, maar bleef ook liever thuis.

Wilma had besloten om bij de beide dames te blijven.

De anderen stapten vol enthousiasme wel in de bus en zo gingen we op weg naar Overloon.





In de dierentuin was iedereen vol bewondering. Bij een restaurant hebben heerlijk onze boterham zitten opeten met een flesje drinken erbij.



Na weer wat uitgerust te zijn stapten we op en hebben de rest bekeken.

Tot slot naar de winkel om nog wat souvenir'tjes te kopen en dan terug naar huis. Nog even wat rusten en dan de bus in voor ons gezamenlijke, laatste diner.





Op naar het pannenkoeken restaurant.





Het was heerlijk en meer dan genoeg. En dan echt voor de laatste keer de bus in naar huis. Sommigen moesten nog wat inpakken en dan met z'n allen gezellig bij elkaar zitten. Na een babbeltje zijn de "Vakantie- Herinneringen" uitgedeeld en dan nog met een drankje toe.



Vrijdag, 25-08-2017.

Iedereen was bijtijds op en dan voor de laatste keer met z'n allen aan het ontbijt.

Voor ieder was er een lunchpakketje en een pakje drinken voor onderweg.

En toen maar wachten tot de eerste taxi kwam.

Voor 10.00 uur was iedereen vertrokken naar haar/zijn eigen huisje.

We hebben een hele gezellige vakantie gehad met z'n allen.

Tot 4 november 2017



Joke



Lenie



Rikie



Alie



Hans



Toon



Wilma



Caroline



Jac



Carry